

Leven, liefde, dood en bezit. Moet je daar officiële afspraken over maken? De één zal z'n schouders ophalen, de ander ligt er wakker van. Sociaal Notariaat Den Bosch geeft je gratis advies. Dat voorkomt gedoe.

Bij het woord 'notaris' schrikken veel mensen. Ze denken dat het deftig en duur is. Met veel ingewikkelde woorden. Laten we eerlijk zijn: het is makkelijker om een ei te bakken dan om een notariële akte op te stellen. Maar je hoeft het gelukkig ook niet zelf uit te zoeken. Wij doen het voor je. Of beter gezegd: met je.

Onze hulp

Enkele vragen die wij dagelijks horen: hoe regel ik samenwonen of trouwen? Wat zijn de gevolgen van scheiden? Wie regelt mijn zaken als ik dement word? Hoe zorg ik ervoor dat alles na mijn dood goed geregeld is? Voor m'n partner en/of de kinderen? En wie regelt de verdeling van mijn spullen en mijn geld als mijn kinderen steeds ruzie maken? Nog iets: stel dat één van m'n ouders, partner of kind overlijdt. Erf ik dan ook hun eventuele schulden? Op ons spreekuur luisteren we naar je vragen. We geven je advies, in begrijpelijke taal. Zo stap je geruster de wereld weer in.

Onze overtuiging

Het is fijn als zaken goed geregeld zijn. Dat voorkomt onplezierige verrassingen, misverstanden en ruzie. Toch klopt niet iedereen makkelijk bij een notaris aan. Vooral mensen met weinig geld of opleiding durven die stap vaak niet te zetten. Jammer, want wij vinden dat iedereen recht heeft op duidelijkheid over van alles rond leven, liefde, dood en bezit. Daarom zijn wij Sociaal Notariaat Den Bosch begonnen. We doen het naast ons 'gewone' werk op een notariskantoor. Omdat we in gelijke rechten en kansen geloven.

Ons wekelijkse spreekuur

We houden elke dinsdagmiddag* spreekuur van 13.30 tot 14.30 uur. Dat is voor korte vragen bedoeld. Je kunt zonder afspraak binnenlopen. Waar? Bij Wijkplein De Kiek van KOO aan de Dageraadsweg 39 in Den Bosch. Heb je meer tijd nodig? Dan maken we een afspraak voor op een dinsdag tussen 14.45 uur en 15.45 uur. Je kunt ons ook een mail sturen: denbosch@sociaalnotariaat.nl

En mocht je de notaris niet kunnen betalen en ben je inwoner van de gemeente Den Bosch, dan helpt onze stichting je.

* Nou ja, bijna elke dinsdag: we zijn er niet met carnaval, in juli, augustus en de kerstvakantie.



Doneer: Het zijn pittige tijden. Zeker voor mensen die al tegenwind in hun leven hebben. Wil je mensen steunen die zelf niet of nauwelijks een akte kunnen betalen? Fijn, graag! Doneren kan via de website: www.sociaalnotariaat.nl

Onze Stichting Sociaal Notariaat Den Bosch wordt een ANBI oftewel een goeddoelenorganisatie. Alle donaties die we ontvangen, gaan naar de mensen die het nodig hebben.

SOCIAAL NOTARIËVT DEN BOSCH



Wie ik ben

Ik ben Yvonne Vleeshouwers en ik woon in Rosmalen. Sinds 2012 ben ik notaris. Elke dag hoor ik verhalen over leven, liefde, dood en bezit. Ze gaan altijd over mensen: hun hoop en blijdschap, maar ook hun verantwoordelijkheidsgevoel, zorgen of verdriet. Dat maakt mijn werk zo mooi. Toch is er iets wat me al jaren dwarszit: in Nederland heb je tientallen sociale regelingen - ook voor juridische bijstand - maar niet voor notariële zaken. Er is goede hoop dat dat gaat veranderen, maar afwachten is niet m'n sterkste kant: ik houd van aanpakken. Daarom ben ik in 2023 alvast Sociaal Notariaat Den Bosch begonnen. Achter de schermen krijg ik hulp van geweldige vrijwilligers.

Keuze voor De Kiek

Ik heb gekozen voor een spreekuur in Wijkplein De Kiek, omdat de Graafsewijk me aanspreekt. Ik kom er vaak, want onze zoon woont er in een huis van zorgorganisatie Cello. Hij heeft een verstandelijke beperking. Met mijn zoon loop ik vaak door de Graafsewijk en in het park. Hij blij, ik blij.

Bezoekadres:
Wijkplein De Kiek, Dageraadsweg 39
5213 TM Den Bosch



Het werk van een notaris is nooit saai. Je kunt er boekenkasten vol over schrijven. Maar vertellen is leuker en net zo leerzaam. Eén keer per maand vertel ik op dinsdagmiddag zo'n dertig minuten over een onderwerp. Daarna luister ik naar je vragen of kun je een afspraak maken. Er is koffie en thee met iets lekkers. De vertelmiddagen zijn gratis en iedereen is welkom. Je kunt binnenlopen om 14.30 uur, we beginnen om 14.45 uur.

De notaris vertelt.
En luistert.



21 maart
2023

Je relatie regelen

Wil je een samenlevingscontract? Of liever trouwen?

18 april
2023

Schulden erven

Kun je schulden erven? Wat moet je dan doen?

23 mei
2023

Testament op laten maken

Moet je iets regelen? Kun je ook een testament laten opmaken als je nog jong bent? Of al ernstig ziek?

20 juni
2023

Levenstestament

Stel: ooit ben je lichamelijk of geestelijk niet meer in staat om je financiële zaken zelf te regelen. Wie doet dat dan voor jou en kun je dat zelf regelen?

19 september
2023

Onterven

Kun je je kind(eren) onterven? Of anders gezegd: kunnen je ouders je onterven?

17 oktober
2023

Kind met beperking

Wat regel je als je kind een beperking heeft?

21 november
2023

Partner met dementie

Wat betekent de diagnose 'dementie' voor jou en je partner?

19 december
2023

(Jonge) vaders

Heb je je kind erkend? Heb je gezag over je kind? En stel dat jij en de moeder uit elkaar gaan: heb jij dan nog iets te zeggen over jullie kind?

16 januari
2024

Voogdij regelen

Wie krijgt de zeggenschap over je kind(eren) als je overlijdt? Wist je dat je voogdij ook zonder testament kunt regelen? Gratis, met je DigiD!

20 februari
2024

(Jonge) moeders

Hoe zit het met alimentatie, je pensioen en erfenis? Goed om uit te zoeken als je (nog) niet getrouwd bent of geen samenlevingscontract hebt.

**SOCIAAL
NOTARIAT
DEN BOSCH**

Alle spreekuren en vertelmiddagen: Wijkcentrum De Kiek, Dageraadsweg 39, Den Bosch
mailadres: denbosch@sociaalnotariaat.nl
website: www.sociaalnotariaat.nl